

15 Ekim ‘‘Uluslararası ifti Kadınlar Günü’’
Güvenli Gıda Krizinden ıkışın Yükünü Kadınların Omuzlarına Yükleme Günü mü?

Bugün 15 Ekim; ‘‘Uluslararası ifti Kadınlar Günü’’. Kırsal kesimde yaşayan kadınların tarımsal ve kırsal kalkınmanın sağlanmasında, gıda güvenliğinin artırılmasında ve kırsal yoksulluğun ortadan kaldırılmasındaki kritik rolünü ve katkısını anmak amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında ilan edilmiş.

Dünya devletleri binlerce yıldır tarımsal üretimi sürdüren, endüstriyel yıkım ve kentleşmenin kadrinden kurtulabilen tarım kültürünü geleceğe aktaran kadınların emeğini anmayı sadece 12 yıl önce akıl etmişler. Neden? Çünkü iklim krizi ve endüstriyel kirlenmenin etkileri kapıya dayandı, güvenli gıdaya erişim zorlaştı. Yani devletler kadınların yeniden üretim emeğini kutsayarak dünyanın hızla içine sürüklendiği gıda krizinden çıkışın yükünü yine kadınların omuzlarına yüklemek niyetindeler. Öyle olmasaydı, 12 yılda bile bugün, mülkiyet eşitsizliği, güvencesiz istihdam, yeniden üretim emeğinin değerlendirilmesi gibi konularda gerçekleşen reformları konuşuyor olurduk.

Kadınlar tüm dünyada, eşitsiz mülkiyet haklarının sonucu olarak emek verdiği toprağın sahibi olamadan, güvencesiz ve kayıtsız olarak, bırakın hasat geliri üzerinde eşit söz sahibi olmayı, istihdam istatistiklerine bile dahil edilmeden hayatı yeniden üretmeye devam ediyorlar. İster hane bazlı tarımsal faaliyet olsun, isterse mevsimlik tarım işçiliği; tarımsal iş gücünün ağırlığını oluşturan kadınların emeğinin görünürlüğü ve insanca çalışma koşullarının sağlanmasına yarayacak her türlü mücadele aracı son derece kıymetli elbette. Ancak bu günü anmanın kırsalda yaşayan ve tarımsal üretim yapan kadınlar için ne kadar eşitlik getireceği cinsiyet eşitliği çitasının ne kadar öne konacağına bağlı.

Çok şükür 15 Ekim henüz, yüksek kürsülerden günün anlam ve önemi anlatılırken anlamsızlaştırılan ve önemsizleştirilen bir gün değil. Günü kutlamak üzere kadınlara pembe saplı apa da hediye edilmiyor şimdilik. Ancak tam da bu noktada ‘‘emeği kutsamak’’ postuna bürünmüş süslü sözlerle, ataerki ve kapitalizmin tükettiği ve kirlettiği yeryüzünde temiz gıda üretimi yükünü bila-bedel kadınlara yükleme tuzağının farkında olmak gerek.

İşte bu nedenle, her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına ihtiyaç var. Hele ki kadınların yıllarca sırtlarında taşıdıkları ‘‘EV YÜKÜ’’ için evrensel hukukun tanımladığı nafaka hakkına dahi göz dikilen bir ülkede yaşıyorsak CİNSİYET EŞİTLİĞİ MÜCADELESİ ŞARTTIR.

Dayanışmayla,
Kadınlarla Dayanışma Vakfı